



DE EERSTE PAAL ZIT ER IN!

Dinsdag 11 juni was het zover: onder grote belangstelling van gemeenteleden, omwonenden en vertegenwoordigers van gemeente Middelburg ging de eerste paal voor ons nieuwe kerkgebouw de grond in.

Wethouder/locoburgemeester Jeroen Louws en oud-voorzitter van de kerkenraad Jaap Klaassen sloegen de eerste paal en spraken het publiek toe. Het is een belangrijke mijlpaal voor gemeente en omwonenden. Geleidelijk verrijst er in de komende maanden onze nieuwe vierplek. Vanaf grote afstand is straks het gevelbeeld zichtbaar in de vorm van het eeuwenoude symbool van de Ichtus. In de vroegchristelijke kerk was de vis al een getuigenis; en nu nog steeds: Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. Zo willen we gemeente van Christus zijn en tot zegen van de omgeving op onze nieuwe plek.

Daarnaast vonden wij het mooi om te zien dat er veel gemeenteleden naar de gemeenteavond zijn gekomen. Deze avond zijn er ook diverse toezeggingen gedaan. Wellicht leuk om te weten dat er nu zeker een kruis komt te hangen in de kerk. Verder hebben diverse bedrijven vanuit de gemeente hun tijd beschikbaar gesteld voor het realiseren van de diverse plannen. Mooi om te zien dat we hiermee 'samen bouwen!' Allen dank daarvoor.

Benieuwd naar de foto's van het heien? Kijk dan op onze website!
www.ontmoetingmiddelburg.nl/fotos



SPONSOR EEN HEIPAAL

Dank voor uw financiële bijdrage voor de eerste vijf heipalen! Wilt u ook financieel bijdragen aan de fundering van onze nieuwe kerk? Vanuit het motto 'samen bouwen' vragen we alle gemeenteleden om één of meer heipalen te sponsoren. In deze maand zullen 200 palen geslagen worden van ruim 15 meter lang. Een heipaal kost € 450,- per paal. U kunt uw heipaal slaan via deze [link](#), de QR-code of rechtstreeks via het bekende bankrekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. PGM De Ontmoeting te Middelburg met de vermelding van het aantal heipalen.

Er zijn er al 18 van de 200 gesponsord. Sponsort u de volgende?



OMWONENDEN

Het heien is begonnen en hiermee kan er eventuele geluidsoverlast zijn. Daarom hebben we vanuit de kerkenraad gelijk de omwonende geïnformeerd d.m.v. een brief. Ook hebben de directe burens een klein presentje gekregen.