



Actie Kerkbalans 2025

Middelburg, 6 januari 2025

Beste heer/mevrouw,

Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we met dankbaarheid terug op 2024. Als gemeente hebben we veel zegen mogen ontvangen. We zijn met elkaar opgetrokken, zijn bemoedigd en vertroost vanuit Gods Woord. Er is veel werk verzet zowel op pastoraal- als diaconaal gebied als in het jeugd- en ouderenwerk en rondom de nieuwbouw. We hebben als gemeente, mede door uw vrijwillige inzet, veel kunnen en mogen organiseren.

We zijn dankbaar dat in 2024 de financiële middelen beschikbaar waren. Want daarvoor zijn we helemaal afhankelijk van uw bijdragen aan collectes en Actie Kerkbalans. Hiervan worden bijvoorbeeld onze predikant en kerkelijk werkers betaald, maar ook de materialen voor catechese, het clubwerk en de kosten voor kerk en pastorie.

Om het gemeentewerk voortgang te kunnen laten vinden, is het van essentieel belang dat u ook dit jaar weer meedoet aan Actie Kerkbalans.

In ons dagelijks leven wordt door prijsstijgingen alles duurder. Voor ons als gemeente geldt dit ook. We hopen de hogere kosten op twee manieren op te kunnen vangen:

1. Een groter aantal bijdragende leden. Heeft u afgelopen jaar niet bijgedragen, mogen we dan dit jaar ook op úw bijdrage rekenen?
2. Een verhoogde toezegging ten opzichte van 2024. Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan het percentage loonsverhoging dat u heeft ontvangen.

Er wordt niet verwacht dat u geeft wat u niet kunt missen, maar denk erbij aan de woorden van David in 1 Kron. 29:14, "Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U (*terug*)gegeven".

We vragen u vriendelijk de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en uiterlijk 2 februari a.s. te retourneren. Vanaf komende zondag staat in de hal van de kerk de rode ton waarin u de kaart kunt deponeren. Retourneren per post of email kan ook (zie antwoordkaart).

We danken u bij voorbaat hartelijk voor de gedane toezegging. We zijn dankbaar en blij dat -mede door uw financiële bijdrage- we in de gelegenheid zijn om als gemeente iedere week samen te komen rondom Gods Woord, Zijn liefde en trouw te mogen ervaren, bemoedigd te worden, elkaars lasten te dragen en gemeente te zijn. En om van daaruit inhoud te geven aan Zijn opdracht om de wereld te laten zien wie Jezus is op de plaats waar u bent gesteld.

In Jezus Christus verbonden,

Namens de kerkrentmeesters van De Ontmoeting,
Peter Helmendach